



# PAAUWERPRAATJES

'ZO TROTS ALS EEN PAAUW'

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van Scouting de Paauw: 'Paauwerpraatjes'. Voorheen werd nieuws van de Scouting Willibrord verspreid door 'Het Geeltje' en bij Van Wassenaer van Obdam door 'de Brulboei'. Sinds de fusie in 2020 heeft de nieuwsbrief nog geen nieuwe vorm gekregen, tot nu! Elk kwartaal lezen jullie in de Paauwerpraatjes wat de leden de laatste maanden beleefd hebben, wordt een vooruitblik gemaakt naar komende activiteiten en maak je kennis met verschillende leden van de groep.



## In deze nieuwsbrief :

- Terugblik Halloween, Sinterklaas en Kerst
- Komende evenementen
- Kennismaken met Baloe van de Welpen en Zeeverkenner Matilda

## KOMENDE EVENEMENTEN

- Nieuwjaarsborrel 11 januari

Na de opkomst zijn de leden met ouders welkom om met de hele vereniging te proosten op een gezellig, uitdagend en mooi 2025.

- Geen opkomst op zaterdag 1 maart

De Staf gaat gezellig samen op kamp om inspiratie op te doen en aan de teambuilding werken.

- Jantje Beton Collecte 3-8 maart

Doordeweeks wordt er voor Jantje Beton gecollecteerd, omdat wij als groep vinden dat elk kind moet kunnen (buiten)spelen. De helft van de opbrengst is voor onze groep. Alle hulp is welkom!

- NLdoet 14-15 maart

Samen met vrijwilligers van buiten de scouting knappen we het terrein op. Van opruimen en schoonmaken tot het schilderen van het houtwerk. Alle hulp is welkom!

- Zomerkamp v/a 19 juli

De speltakken gaan de eerste week van de zomervakantie op zomerkamp. De lengte van de kampen verschillen per speltak. Meer informatie volgt later dit jaar via de leiding.





## TERUGBLIK OP HET NAJAAR VAN 2024

### SINTERKLAAS OP BEZOEK

De Welpen en Bevers hebben op zaterdag 30 November Sinterklaas en zijn 2 pieten mogen ontvangen op de Paauwlaan 12. Ze mochten allemaal even bij de Sint komen en kregen allemaal een cadeautje. De Welpen hebben heerlijke kruidnootjes gebakken. De Bevers hebben allerlei leuke spelletjes gespeeld.



### GRIEZELEN MET HALLOWEEN

Tijdens de speciale Halloween opkomst mochten de Bevers, Welpen, Scouts en Zeeverkeners vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de Scouting. De opkomst begon met lekker samen eten, waarna de kinderen het donkere (en spannende) bos in gingen om alle 'vossen' te zoeken. De staf, Stam en Plusscouts zaten namelijk in het bos verstoopt als allerlei enge figuren. Gelukkig zijn alle kinderen weer uit het bos ontsnapt. De avond is afgesloten met een gezellig kampvuur, waar de marshmallows natuurlijk niet konden ontbreken.



### GESLAAGDE KERSTLUNCH

Alle leden van scouting de Paauw verzamelden zich met schalen vol met zelfgemaakte hapjes op de Scouting om met elkaar het jaar af te sluiten tijdens de Kerstlunch. De kinderen hebben genoten van al het lekkers! Na de lunch speelden de Welpen, Bevers, Scouts en Zeeverkeners levend ganzenbord, waarbij ze moesten dubbelen om over het bord te verplaatsen. Onderweg moesten ze allerlei leuke en uitdagende spellen spelen om door te mogen. Voor sommige leden was het de laatste opkomst bij hun huidige speltak, want na de vakantie vliegen ze over naar de volgende leeftijdsgroep. Tot in het nieuwe jaar!



# KENNISMAKEN MET BALOE



- Babet van Andel
- 21 jaar
- Welpenleiding sinds 2021
- lid sinds 2008
- doet opleiding verpleegkunde

## HOELANG ZIT JE AL BIJ DE SCOUTING?

Ik ben lid geworden bij de Bevers, inmiddels zo een 16 jaar geleden. Mijn vader, Richard van Andel, was Penningmeester en leiding en toen ik eindelijk oud genoeg was om lid bij de Bevers te worden, kon ik elke zaterdag ook naar scouting mee. In 2021 ben ik als Welpenleiding gestart en kreeg ik de naam: Baloe. Zelf zit ik bij de speltak de Stam en daarvan hebben we elke maandag opkomst.



## WAT IS DE LEUKSTE OPKOMST DIE JE GEORGANISEERD HEBT?

De leukste opkomst die ik heb georganiseerd was toen we slijm gingen maken met de Welpen. Verder vind ik het altijd gezellig om kampvuur te maken. Maar eigenlijk vind ik het vooral leuk om met de welpen nu dezelfde dingen te doen die ik vroeger zo leuk vond als lid.

## WAT VIND JE DE LEUKSTE KAMPEN OM MEE TE GAAN?

Het leukste kamp met de welpen vind ik het Regionale Welpen Weekend (RWW), we gaan dan met allemaal scoutinggroepen uit de regio kamperen op het Naaldenveld. Tot slot vind ik het leidingweekend ook altijd heel leuk!

## WAAR KAN JE HET HELE JAAR NAAR UITKIJKEN?

Het hoogtepunt van elke scoutingjaar was en is voor mij het zomerkamp. Daarnaast vond ik de RSW, de Regionale Scouting Wedstrijden, fantastisch. Bij de RSW moeten de scouts laten zien dat zij de allerbeste scouts zijn. Ik was altijd onwijs fanatiek en wilde er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. In 2019 won ik zelfs de RSW met mijn ploeg en mochten we door naar de landelijke wedstrijden, hier werden we toen tiende van Nederland.

# KENNISMAKEN MET MATILDA



- Matilda Lopes Cardozo
- 15 jaar
- Zeeverkenner
- lid sinds 2016

## HOELANG ZIT JE AL BIJ DE SCOUTING?

Ik zit al acht jaar op scouting. Ik ben begonnen toen ik zeven was, als Welp. Inmiddels ben ik 15 en zit ik al vijf jaar bij de Zeeverkenners. Bij de Zeeverkenners zeilen we in de zomer op de Kagerplassen.

## WAT IS HET ALLERLEUKSTE KAMP WAAR JE MEE GEWEEST?

Ik denk dat ik het afgelopen zomerkamp het leukste vond, omdat we toen op een eiland zaten. We hebben super veel gezwommen en gezeild natuurlijk en we hadden zelfs een kampthema: Sjakie en de chocoladefabriek haha. Daarnaast hebben we veel spellen gespeeld en kregen we een kamptrui.



## WAT HEB JE GELEERD BIJ SCOUTING?

Ik heb onlangs mijn CWO kielboot behaald. Daarvoor moet je eerst een theorie examen over bijvoorbeeld voorrangsregels, bootonderdelen en lichten halen. Dan mag je het praktijkexamen doen en daar moet je laten zien dat je kan zeilen en bepaalde manoeuvres kan maken. Die heb ik gelukkig gehaald!



## WAT IS EEN 'CORE MEMORIE' VAN SCOUTING?

Ik heb hele leuke herinneringen bij scouting, maar mijn allerleukste herinnering is wel dat we een keer op zomerkamp met de Zeeverkenners een dagje naar Zaandam zijn geweest. We gingen naar het Verkade museum en zijn naar de Zaanse Schans geweest. Dat was echt een superleuke dag!

## WAAR KAN JE HET HELE JAAR NAAR UITKIJKEN?

Ik kan het hele jaar uitkijken naar het zomerkamp, omdat ik het altijd super leuk vind om zo lang met zeilen bezig te zijn en met leuke mensen van Scouting bij elkaar te zijn. Omdat je zo lang met elkaar op kamp bent, groei je als groep steeds meer naar elkaar toe.